

VĂN HÓA VIỆT NAM

21 - 8 - 1942

Bắc Kạn

Số 135 VIỆN BẢO TÀNG CÁCH MẠNG
VIỆT-NAM

Cao Bằng

Ý NGĨA 30 BÀI CA,
XEM MÀ NHỚ KỶ THẬT
LÀ ÍCH THAY !

Quyển thơ ca Việt-Minh.

Báo "Độc lập" vừa in lại 30 bài thơ ca để đăng trong báo trước. Về võn chung, thi trong 30 bài ấy có đủ các thể: nào "tiền 6 dưới 8", nào "7.7.6.8", nào thơ "Luật Đường" nào thơ Kiều mới, vân vân... Về ý nghĩa, thi 30 bài ấy gồm có 2 phần: Một phần thi nói về các nước trên thế giới như Nga, Đức, Pháp, vân vân... Một phần nói về việc trong nước. Phần này nhiều nhất và có thể chia làm mấy mục:

1. Mục chính trị như bài "10 chính sách Việt Minh".

2. Mục cổ động như bài "Ca Việt-Minh", Đàn cày, Phụ nữ, Chánh niệm vân vân...

3. Mục giáo dục như La Sôichi, La hồn và v.v...

4. Mục quân sự như bài: Gói đồng bào, Ca Sô. Về v.v...

Nói tóm lại: 30 bài ấy bao gồm khá rộng.

Công dụng của thơ ca: Cho ca mỗi bài ngắn nhất là 8 câu, dài nhất là 50 câu.

Nó có vần, có điệu, dễ học, dễ hiểu, dễ thuộc, dễ nhớ. Nó lại êm tai dễ nghe,

Bất kỳ già trẻ, ai cũng học được. Bất kỳ

khi nào, vừa làm vừa học cũng được.

Nó lại dễ ngâm nga, dễ làm cho người cảm động. Đôi xưa, có 1 lần Cầu qua

xâm lấn nước ta. Lát sau nước ta có 1 người giỏi chữ, làm 1 bài ca rất thành thạo, rồi khắp dân dã ai cũng học

thuộc về hát, làm cho lính Giai ngõ mà râu rì đến nỗi bỏ cả áo mác, súng ống mà trốn về Cầu. Người ta in thể mà thắng trận.

Đách tàu có câu: "1 tờ giấy mờ hơn 10 vạn lính", nói thể Kinh phải là quá đặng. Nên anh chị em ta chịu khổ mà học thuộc mảng bài ca Việt-Minh mà xuất bản đó, thì đã hiểu biết được khá nhiều. Và chắc mảng bài ca đó có thể giúp cho anh chị em về công việc tuyên truyền.

Suy ra ý nghĩa của những bài mì kệ rất khổ mua, nhưng nhà báo chỉ bán mỗi quyển 15 xu, để cho anh chị em ai cũng mua được. Nếu ai có lòng trả tiền, làm cho nhà báo khỏi lỗ vốn thì càng tốt.

Sách in ra ít. Người mua thi đồng. Giúp đỡ cho anh chị em. Ngày 23 tháng 7. Hết hạn phổ thông. Chúng ta đều hô: Cảnh-mệnh thành công!

BÀI CA ĐÁNG KHEN

2 Bà cụ K.H. và T.L. tuổi đã gần 60 mà vẫn hăng hái tuyên truyền, tổ chức, ủng hộ báo. Cháy đảng làm gương cho đồng bào noi theo.

UNG HỘ BÁO

anh M. Ph. 0,20	anh M. Og 0,20
L. Hoa 0,20	U. Hoa 0,20
L. Cà 0,20	Ng. Hồi 0,20

TIN TRONG NƯỚC

Lụt: Mùa lũ này, mưa to gió lớn, các tỉnh gần Sông và các tỉnh trung-châu bị nàn lụt to. Như ở Lào-Kay, nước lũ lút 78 thước tây, ở Chủ doan 23 thước, ở Hà Nội lũ 11 thước. Nhà cửa đường đê ngập, hỏng rất nhiều. Có nơi lấp cả hòn núi.

Dân số: Khổ vì lụt, lại bị Cộng sản di phu, dân đường đòn núi, mỗi người phải di phu 40, 50 ngày.

Bão: Mưa lũ chưa hết, Ké oto, nạn bão cái tỉnh Hải-phong, Nam Định, Kiến-An và nhiều nơi Khai-hàng ngầm nhà bị đổ, hàng trăm chiếc thuyền bị đánh, người bị chết cũng nhiều.

Đói: Phản út bị lụt, phản thi xí, Cộng sản hết gạo cho Nhật nên Trung-châu đói lạm!

CHƠI GIĂNG

Gặp tuần trăng Háng, dạo chơi giangling. Dẫn nhau với câu hỏi chí Háng: Non nước tôi, bài Dao vây nỗi? Nhân dân cứ khéo Biết hay, chẳng? Bao giờ kéo được quân anh dũng, Đèo dẹp cho tàn bọn nhỏ nhăng? Nam-Việt Bao giờ thi giải phóng? Rồi cho nghe thử bài cô Háng?

Nguyệt rạng: "Cô kinh trả lời ông: Ông đã từ tùng soi khắp núi Sông, Muôn Biết tự do cháy hay chong, Ghi xem tôi, chử khép hay không. Người nhà dành lại nhỏ tại đất, Ông nghiệp làm nên bài chử đồng. Ông chử, tuyên truyền càng rộng rãi, Ông là cách-mệnh chóng thành công!" [chỉ Háng là một giangling] (H.Y.SINH)

TỔ TÙNG GỒ

Nga. Đức: Gần 1 tháng nay 2 bên đánh nhau rất dữ. Về phía bắc thì Nga thắng thế. Về phía trung-tâng Nga thắng. Về phía Nam, Đức thắng thế nhưng đã bị chặn. Qua tháng 9 tây, 8 Nga bắt đầu rút thi Đức sẽ nguy lâm.

- Quân du-kích Nga đánh, và phía sau quân Đức rút đi. May mắn phết như Đức mà cũng phải thi rắng da. Kích Nga gian, gác mìn ẩn, làm cho Đức Kinh hồn thất phách.

Mỹ. Đức: Mỹ đã đặt 4 triệu lính ở mặt trận thứ hai ở Âu-châu và để phản công lại Nhật ở U-thâu.

Nhật-Bản: Tại Kinh, đô Nhật, trước Kia có máy chục tờ báo. Nay vì thiên thời chỉ còn 5 tờ. Chế mà cứ nói phết!

HỘP CHƠI

Lịch-mệnh là phản đối mỗi một đồng Bão Diết. Nam không muốn cùi đầu làm trâu ngựa cho Gà và Nhật. Chết mà Công-bố Việt-Minh chẳng những ra được lãnh đạo chúng ta, lại còn tìm đủ cách để khuyến khích chúng ta. Chết là quý hóa quá! Công chúng từ tuy tài lộc hậu, 2 tháng tài đây, chúng tôi quyết gắng làm cho phát triển thêm, cũng có thêm, và súng hò báo thêm, để dù phản thường. Chúng tôi xin thách anh chị em các đồng khác và cháu khác cũng làm được như chúng tôi!

Lời chào Việt-Minh!
Cán bộ tổng A châu S.R.

CẨM ĐẠT

Anh X.T. giúp 1 con gà.
S-C.Q.T. và anh T.T. giúp 2 chai rượu
D.C. H.T. giúp 2 nải chuối.